

Odder Frimenighed

Grundlag og formål:

Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed med samme bekendelsesgrundlag som den danske folkekirke.

Det er Bibelen i sin helhed der er Guds ord og norm for kirkens lære og liv, og vi tilslutter os den apostoliske, den nikænsk-konstantinopolitanske og den athanasianske samt den augsburgske bekendelse og Luthers lille katekismus.

På det grundlag har menigheden til formål gennem forkyndelse, fællesskab og tjeneste at være en del af Guds kirke, og at arbejde for det formål i hele Danmark. Menigheden har i sin mission et landsdækkende sigte.

Overordnet vision:

”At mennesker i Odder møder Gud, nyskabes og forvandles, bliver en del af det kristne fællesskab og udrustes til tjeneste og mission, som udtrykt i Kærlighedsbudet og Missionsbefalingen”

**Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.
... Du skal elske din næste som dig selv (Matt. 22,37-39)**

Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se jeg er med jer indtil verdens ende (Matt. 28,18-20)

Odder Frimenighed har som vision, at være kirke i Odder.

Vi vil gerne være en kirke, hvor vi selv og andre kan opleve et møde med Gud. Vi ved at det forandrer vores liv. Vi vil være en kirke som sætter fællesskabet højt. Sammen udfordres vi i vores kristne liv. Vi vil lære mere om Gud, om verden, om hinanden og os selv.

Vores vision er samlet i disse tre punkter:

Mødested – et åbent forum

Fællesskab – med Kristus i centrum

Mesterlære – vi står altid i lære.

I Odder Frimenighed lægger vi særligt vægt på:

- Et rigere liv med Gud
- Fokus på Guds ord, Guds tale og Guds plan
- Et vedkommende fællesskab
- Evangeliet får hænder
- Relevans og ligeværdige relationer i mission
- Plads til børn og unge

Vi kalder det vores værdier.