

## **Personlig tro**

I de evangelikale og pentacostale kirker lægges der større vægt på den enkeltes personlige tro og gudsforhold - end på formelle trosbekendelser. For Pinsekirken Amager er det afgørende at respektere den individuelle erfaring og oplevelse af fællesskabet med Gud - Fader, Søn og Helligånd.

## **Bibelen**

Grundlaget for vores kristne tro er Bibelen, som, vi tror, er inspireret af Gud, og som vi anerkender som troværdig autoritet og rettesnor for vores liv og tro.

## **Kirken**

Kirken er hverken bygninger eller aktiviteter, men mennesker der er sammen om at tro på Jesus. I det nye testamente læser vi, at kirken er en lokal menighed af troende. Da Jesus forlod jorden bad han disciplene gå i hans fodspor. Kirken er nu Jesu legeme i verden i dag, og Jesus selv er hoved (leder) for kirken. Kirkens hensigt er at tilbede og ære Gud, at have fællesskab med andre troende, at give budskabet videre, at tjene mennesker og at vokse i tro og liv til at ligne Jesus.

## **Kirkelige handlinger**

Ligesom i andre frikirker og folkekirken udføres der i Pinsekirken Amager kirkelige handlinger, som nadver, dåb, barnevelsignelse, vielser og begravelser.

## **Barnevelsignelse**

Barnevelsignelse finder sted i forbindelse med en gudstjeneste, hvor der bliver bedt om Guds velsignelse over barnet sammen med forældrene og menigheden. Barnevelsignelsen har sit forbillede i Jesu velsignelse af de små børn. Vi praktiserer ikke dåb af spædbørn.

## **Dåb**

Dåb foretages efter Det nye Testaments forbillede, hvor baggrunden er den enkeltes ønske om at bekende sin tro på Jesus Kristus som frelser og herre. Selve dåbshandlingen foregår ved fuld neddykkelse, der illustrerer det bibelske billedsprog; at dåben er en begravelse af det gamle liv, efterfulgt af en opstandelse og et nyt liv sammen med Gud.

”På Jesu Kristi befaling og din egen tro og bekendelse døber jeg dig til Kristus.

I Faderen, Sønnen og Helligåndens Navn!”

Der døbes ved fuld neddykkelse.

”Oprejst med Kristus for at leve et helt nyt liv!”

## **Nadver**

Nadveren finder sted i forbindelse med gudstjenesten. Vi holder åbent nadverbord. Det vil sige, at alle tilstedeværende inviteres til at deltage i handlingen, som har sit udspring i Jesu sidste måltid med disciplene skærtorsdag. Nadveren hjælper os til at huske, hvad Jesus har gjort for os ved sin død og opstandelse. Ved nadverbordet har vi fællesskab med Jesus og med hinanden.