

Islams Trosgrundlag

Islam er baseret på disse trosartikler som er nødvendig for enhver muslim at tro på.

Det er obligatorisk (wajib) at sige: Jeg tror på Allah, Hans engle, Hans skrifter, Hans profeter, genopstandelsen efter døden, skæbnen, at det gode og det onde, er fra Allah Den mest Ophøjede, Regnskabet, Vægten, Paradis og Ilden; de er alle sande

(Imam Abu Hanifa)

At tro på Allah:

Ingen Profet kom med det budskab at Allah eksistere, men heller det at Allah er en. Det er fordi selv hvis der ikke var kommet nogen profeter ned for at fortælle os om Allah, vil man stadig med sin aqal (intellekt) kunne regne sig frem til at der findes en gud.

At tro på Hans engle:

Engle er væsner skabt af lys (nur) og er hankøn eller hunkøn. Der er forskellige engle der har forskellige opgaver og forskellige rang, fx ærkeenglen Jibrail 'alaiyhi as salam er englenes leder.

At tro på Hans skrifter:

Vi kender til 106 andre skrifter, end de 4 store hellige bøger, men vores Iman er at vi tror på alle de skrifter Allah har nedsendt til sine sendebud, om det er mere eller mindre end 106.

At tro på Hans profeter:

Ligesom skrifterne, kender vi ca. til 124,000 profeter, men igen skal vi tro på dem alle om vi kender til dem eller ej. Adam 'alaiyhi as salam var den første profet, samt det første menneske der blev skabt, og vores elskede profet Muhammad ﷺ, forbliver Allahs sidste sendebud.

At tro på genopstandelsen efter døden:

Som muslimer er det obligatorisk for os at tro på at vi vil blive genopstandet efter døde, og Allah vil samle vores krop igen som den er i dag, uanset om man druknede, blev brændt eller andet.

At tro på skæbnen:

I islam tror vi på at både det gode og det 'dårlige' i vores skæbne er fra Allah, og det er kun Allah der har magten over skæbnen. Vi er blevet fortalt i en hadith at det ikke er tilladt for os mennesker, at diskutere skæbnen da det kan vildlede os.

At tro på Regnskabet og Vægten:

Vi ved at der kommer til at være en regnskab af vores gode og dårlige handlinger for at afgøre om vi skal ende i Paradiset eller helvede, og vi ved også at vores handlinger bliver vejede, men de fysisk bliver vejede med en vægtmaskine, eller om det blot er et symbol for at gøre det let for os at forstå, det ved vi ikke med sikkerhed.

At tro på Paradis og Ilden:

Alle muslimer ved at der er liv efter døde, vi kan enten have et godt liv i paradiset eller et grusomt liv i helvede. Det er derfor enhver muslims pligt at sørger for at de gør sig klar til dommens dag, og bringer kun gode handlinger med dem for at sikre paradiset.