

Trosgrundlag for Den Progressive Jødiske Menighed Shir Hatzafon

Fælles for alle retninger inden for jødedom er, at trosgrundlaget tager udgangspunkt i Torah eller de første fem Mosebøger fra det gamle testamente.

Det er især tre begivenheder i jødisk historie og religion som er fundamentalt i jødedom.

- Skabelsen af universet hvor også mennesket bliver skabt i G-ds billede.
- Pagten mellem G-d og jøderne som bliver indgået mellem G-d og Abraham, hvor G-d lover at gøre Abrahams folk mangfoldige.
- Udvandringen fra Egypten hvor israelitterne gennem Moses får Torahen og dermed også den lov og de bud, som jøderne herefter forpligter sig til at efterleve.

Progressiv og reform Jødedom har sin oprindelse i 1800 tallets Tyskland og bygger på rabbiner Abraham Geiger's ideer.

Inden for progressiv- og reform jødedom mener man ikke at Torahen er skrevet af G-d, men mere som et skrift der er inspireret af G-d og skrevet af mennesket. I progressiv jødedom bliver Torahen også betragtet som et vigtigt dokument og ikke mindst som en beskrivelse af jødedommens historie.

Måske den sætning som bedst udtrykker Shir Hatzafon's trosgrundlag er Hillel den ældres berømte ordsprog "Gør ikke mod andre det som er hadefuldt for en selv."

Inden for jødedommen er der mange regler og bud som udspringer af Torahen og som vejleder om hvordan man skal leve.

Regler som bl.a. vejleder om hvad man må spise, hvornår man skal holde fri og hvad man ikke kan tillade sig på sabbaten.

I jødedommen findes der flere forskellige retninger, som blandt andet adskiller sig i sin tilgang til hvordan man tolker de jødiske bud og regler. De forskellige retninger har også forskellige opfattelser af, hvordan man overholder disse love og bud samt deres vigtighed.

I progressiv jødedom lader man det være op til den enkelte af afgøre hvilke love og bud giver mening og hvilken man ønsker at overholde.

Uanset tolkning og tilgang til det jødiske trosgrundlag så er det torahen og dens tekster og fortolkninger som er kernen i jødisk trosgrundlag, hvilket også afspejler sig i Gudstjenesterne i synagogen.