

Trosgrundlag

Hvad tror vi på?

Vores menighed er bygget på klassisk nytestamentlig kristendom, som den beskrives i det Nye Testamente. Vi tror på, at Jesus både var og er og har altid været Guds egen Søn, og at han kom til jorden for 2000 år siden for at demonstrere, hvem Gud er og for at dø på et kors i vores sted. Dette er de bedste nyheder, som nogensinde er blevet givet til menneskeheden, og de omtales derfor som evangeliet (det betyder “gode nyheder” på græsk). Evangeliet er ifølge Bibelen de “gode nyheder” om, at Gud tager imod alle mennesker og ønsker fællesskab med os baseret på hans unikke frelsesplan. Han rækker ud til os igennem Jesus Kristus, som han sendte for at købe os fri fra syndefaldet og dets konsekvenser – ved at han gav sit liv for os og påtog sig vores synder og vores straf.

Igennem troen på Jesus Kristus har vi fået mulighed for at leve sammen med Gud; både i vores tid på jorden og på den anden side af døden. Dette er ikke bare teori og ønsketænkning for os. En fællesnævner for hele menigheden er, at vi alle på et tidspunkt i livet personligt har erfaret virkeligheden af Guds godhed og nåde. At han rent faktisk har tilgivet os for alle vores synder og at han har givet os en helt ny start på tilværelsen, hvor vi ikke længere er adskilt fra Gud pga. syndefaldet, men har fået kontakt til Gud som en kærlig og nærværende himmelsk far. Vi tror på, at han vil gøre det samme for alle mennesker, hvis blot de vil tage imod denne gave.

Bibelsyn

I Assentoft Frikirke har vi det grundlæggende syn på Bibelen, at den er inspireret og givet til os af Gud. Rent praktisk betyder dette, at vi tror, at dens forskellige menneskelige forfattere er blevet ledt og inspireret af Guds Ånd – Helligånden – til at nedskrive Guds egne tanker og ideer til os. Vi tror på, at Bibelens forskellige bøger, både de 39 bøger fra det Gamle Testamente og de 27 bøger fra det Nye Testamente, hver især har en sådan gudgiven kvalitet over sig, at de indeholder livsforvandlerende åbenbaringer og sandheder om Gud og hans tanker for os mennesker. Derfor omtaler vi også Bibelen i sin helhed som Guds Ord.

Alt dette betyder dog ikke, at vi kan bruge Bibelen til at sige, hvad som helst, vi måtte ønske, at den skulle sige, ved at håndplukke nogle enkelte vers og læse dem ude af sammenhæng. For vi tror også på, at Bibelen skal læses ud fra sin historiske kontekst (med inddragelse af faglig viden fra historiske, sproglige og kulturelle studier). Vi anvender princippet om, at “skrift forklarer skrift” og at “summen af Guds ord er sandheden” og forsøger at holde os inden for den tolkning, der er rimelig i en given helhed. Her anlægger vi det perspektiv, at vores liv, lære og praksis altid skal stemme overens med det centrale i det nye testamente, og vi fremhæver Jesus som vores store forbillede i at udlægge Bibelens sandheder på den rigtige måde.

Det almene præsteskab og tjenestegaver

Assentoft Frikirke har i hele sin levetid set det som en kerneværdi, at alle har noget at bibringe fællesskabet. Vi holder fast ved den nytestamentlige sandhed, som blandt andre reformatoren Martin Luther kæmpede for at vægtlægge: “At der kun er én mellemmand mellem Gud og mennesker = Jesus Kristus og derfor er alle troende en del af et “kongeligt præsteskab”, så alle kan bidrage med det, de er blevet givet af Gud.” Vi tror også på, at Gud rejser særlige tjenester op i form af personer med særlig udrustning til at opbygge og udruste menigheden til at virke for Gud. Derfor ønsker vi at anerkende og gøre brug af forskellige gaver og tjenester. Vores præst er blot én blandt mange, hvor vi tjener hinanden. Der er mange andre unikke tjenester og gaver i fællesskabet, herunder tjenester inden for omsorg, praktiske tjenester, administration, medie- /teknik, bøn, profeti, undervisning m.v. Mangfoldighed er nøgleordet og så bliver det aldrig kedeligt at være et fællesskab.