

Trosgrundlag for frimenigheden Kristent Fællesskab, København

VÆRDIER

Vi tror på en almægtig og kærlig Gud, som sendte sin søn Jesus Kristus for at frelse os ved hans død og opstandelse.

Derfor kan vi i Helligånden bede til Gud, tjene Ham, og fortælle om vores tro på det evige liv.

UFRAVIGELIGE VÆRDIER

Vi er en tilbedende menighed

- Den treenige Gud har givet sig til os, og vi giver os til Ham med hele vores liv. Det kalder vi tilbedelse og efterfølgelse.
- Derfor er alt hvad vi gør som menighed rettet mod at lære Ham at kende, bede til Ham, ære Ham, ligne Ham og leve med Ham i vores hverdag.

Vi er en menighed, hvis grundlag er Guds ufejlbarlige ord

- Bibelen lærer os om Ham og om hvordan vi skal leve.
- Derfor, i vore prædikener og undervisning, forklarer vi betydningen af Bibelens ord.

Vi er en menighed, der giver evangeliet videre

- Det gør vi på en måde, der er relevant for vores tid og kultur, så mennesker kan lære Jesus at kende.
- Derfor oplærer vi alle i menigheden til at være efterfølgere af Jesus – hele livet. Det betyder også, at vi som menighed igennem ord og handling udbreder de gode nyheder om Jesus både lokalt og globalt.

VALGTE VÆRDIER

- Vi er en menighed, som er for alle aldersgrupper – hele livet. Derfor viser vi gensidig respekt og kærlighed generationerne imellem.
- Vi er en menighed, som er baseret på frivillige ressourcer. Derfor tjener og giver enhver af egen fri vilje.
- Vi er en menighed, som er en del af Guds store familie. Derfor respekterer vi, samarbejder vi og har fællesskab med andre kristne.

VISION

Vi vil være et inviterende, inkluderende og involverende fællesskab, hvor Gud møder og forvandler os.

INVITERENDE FÆLLESSKAB:

- Gud har lige fra begyndelsen været aktivt inviterende, inviterende til fællesskab med ham selv. Jesus kom til jorden for at opsøge mennesker og vise dem Guds kærlighed.
- Denne kærlighed har vi også mødt og den har forvandlet os.
- Derfor vil vi aktivt invitere andre til at møde Guds kærlighed og leve et liv i fællesskab med ham.

INKLUDERENDE FÆLLESSKAB:

- Gud har, på trods af menneskets synd og fejl, inkluderet og accepteret os og sat os i fællesskab med ham selv.
- Jesus holdt af og havde fællesskab med alle mennesker uanset etnicitet og social status.
- Derfor er alle velkomne i vores fællesskab og vi værdsætter mangfoldigheden.

INVOLVERENDE FÆLLESSKAB:

- Gud har involveret mennesker i sine planer.
- Jesus kaldte og involverede sine disciple og bad dem fortsætte med at gøre hans værk her på jord.
- Alle kristne har fået gaver givet, som kan være med til at styrke fællesskabet og troen.
- Derfor involverer vi os og bruger de evner og gaver Gud har givet, med det formål at opbygge og fremme Guds Rige.

GUD MØDER OG FORVANDLER OS:

- Den almægtige og kærlige Gud er kommet os i møde igennem Jesus. Vi ønsker at møde ham for at han må forvandle os.
- Jesus mødte mennesker og de blev forvandlet. På samme måde ønsker vi, at han forvandler os. Igennem det inviterende, inkluderende og involverende fællesskab ønsker vi en vedvarende forvandling i vores liv, hvor hans herredømme bliver synligt, ved at vi kommer til at ligne ham mere og mere.